

Martha

© Marieke Sleurink, 2020

Ik zie hoe je bij Hem zit,
je niet bewust van hoe het hoort.
Ik zie hoe je geboeid geniet
van Zijn rust, Zijn stem, Zijn woord.
Zeg Maria, vertel me, hoe doe je dat?

**Zitten aan Zijn voeten,
putten uit de bron van Levend Water.
Zitten aan Zijn voeten, stil zijn,
leren alles los te laten.
Zitten aan Zijn voeten,
rustig luist'ren naar Zijn stem.
Zeg Maria, hoe doe je dat?**

Ik zou willen dat ik bij je zat,
even niet zo druk met hoe het hoort.
Zeg me, hoe leg ik mijn hoge lat
in Zijn hand, ik jaag maar door.
Zeg Maria, vertel me, hoe doe je dat?

**Laat me zitten aan Zijn voeten,
putten uit de bron van Levend Water.
Zitten aan Zijn voeten, stil zijn,
leren alles los te laten.
Zitten aan Zijn voeten,
rustig luist'ren naar Zijn stem.**

Zeg Maria, hoe doe je dat?
Zeg Maria, hoe doe ik dat?