

## Onvoorwaardelijk

© Bouke en Marieke Sleurink, 2022

Ik had het in detail getekend.  
Als foto's in mijn hoofd al vastgelegd.  
Jouw toekomst al berekend,  
je levenspad geschetst.

Maar de werkelijkheid was anders.  
Het duurde lang voor ik de rijkdom zag  
en ik je niet wilde veranderen,  
maar omarmde wat je bracht.

Jij bent jij, zo gewenst.  
Je mag zijn wie je bent.

**Kijk me aan, als ik door  
wat ik heb gezegd of heb gedaan  
aan de liefde voorbij ben gegaan,  
hier en nu, begin ik van voor af aan.**

Je hebt jouw schetsboek nu in handen,  
zet lijnen, gumt mijn beelden uit misschien.  
Maakt foto's voor jouw levensalbum.  
Kiest wat je mij wilt laten zien.

En je hebt zoveel te geven.  
Steeds een beetje meer kies jij je pad.  
Weet dat ik hier ben als je even  
wilt dat ik je hand vastpak.

Nu je soms anders wenst,  
word maar wie je al bent.

**Kijk me aan, als mijn twijfels  
tussen ons zijn in gaan staan,  
ik aan de liefde voorbij ben gegaan,  
hier en nu, begin ik van voor af aan.  
Met vallen en opstaan.  
Als door mijn onmacht jou tekort is gedaan,**

**ik aan de liefde voorbij ben gegaan,  
hier en nu, begin ik van voor af aan.**

Alles wat ik je wens  
is te zijn wie je bent.

Je bent volmaakt hoe je bent,  
meer dan ik had gewenst.